

# Op weg naar de OK

Het kind

Afdeling Kind & Jeugd Zutphen

**gelre** ziekenhuizen



Zorg beter voor elkaar

- Hoi ik ben Sophie! Ik word vandaag geopereerd in het ziekenhuis. Ik wil je daar graag wat over vertellen zodat je weet hoe het bij jou zal zijn. Ga je mee?
- In de hal van het ziekenhuis ontsmet ik eerst samen met mama mijn handen, ook moet mama haar mondkapje op.
- Ik mag op het knopje drukken van de lift, met de lift gaan wij naar de derde verdieping, want daar is de kinderafdeling.
- Bij de balie vertel ik samen met mama dat wij er zijn.



- Dit is mijn kamer. De verpleegkundige Suzanne kletst met ons en stelt vragen.







- Suzanne geeft mij een bandje waar mijn naam op staat. Oh en zo weet de dokter ook wanneer je jarig bent, handig he?!
- Met een oorthermometer kijkt Suzanne of ik koorts heb. Dat kriebelt wel een beetje. Daar is al het piepje, dat betekent dat het alweer klaar is.



- Zo even wegen op de weegschaal, en ik mag laten zien hoe groot ik ben.





- Oh ja ook mijn sieraden gaan af voor de operatie.





- Daarna is er meestal nog even tijd om fijn te spelen in de speelkamer. Ik ga koken voor mama, dat vind ik leuk!



- Dan komt Suzanne vertellen dat ik aan de beurt ben. Ik krijg een speciaal operatiejasje aan, die krijg jij ook! Oh nog snel even naar de wc en mama geeft mij een zetpil zodat ik mij na de operatie beter voel.



- Samen met mama en Suzanne rijden we met het bed over de gang waar allemaal dieren en bloemen te zien zijn op de muren, kijk maar of jij ze ook straks ziet!





- We komen aan in een andere ruimte, dit is de sluis.



- Hier krijgt mama een blauw pak aan en een muts op, ook ik krijg een muts en mijn knuffel ook, leuk he. In de operatiekamer moet het namelijk heel erg schoon zijn.



- Kijk daar komt de verpleegkundige van de operatie, zij heeft ook een blauw pak aan, net als iedereen die daar werkt. Deze verpleegkundige neemt het over van Suzanne en gaat met mij en mama samen naar de operatiekamer. Tot straks Suzanne!





- Wow, hier is veel te zien! En wat zijn er veel mensen! Die zijn er allemaal om mij te helpen. Gelukkig is mama bij mij en ook mijn knuffel.





- Ik mag van mijn bed zo op het andere bed klimmen. Brrr het is hier koud, gelukkig krijg ik snel een warme denken om.





- Boven het bed hangt een grote lamp zodat de dokter alles goed kan zien tijdens de operatie.

- Ik krijg een dopje om mijn vinger met een lampje, hier voel ik niets van. Zo kan de dokter alles goed in de gaten houden met de computer.





- De dokter brengt mij in slaap met een kapje terwijl mama vlak bij mij is. Daar komt het kapje waar een slaapmiddel in zit, dat kan een beetje raar ruiken...Ik ben benieuwd hoe jij het vind ruiken. Ik adem in en ook weer uit totdat ik in slaap ben.





- Ik heb als ik weer wakker word een dopje in mijn hand, dit is het infuus. Ook heb ik drie stickers op mijn borst en buik. Dit heeft de dokter gedaan toen ik sliep zodat ik er niets van merkte. Kijk ik kan mijn hand gewoon bewegen hoor.



- De verpleegkundige komt even bij mij kijken hoe het gaat



- Daar is Suzanne die brengt ons weer naar de kamer.







- Daar mag ik even uitrusten en wat eten en drinken, dat is fijn! Nog even samen puzzelen.



- Ook wijs ik een gezichtje aan hoe ik mij voel, alles is goed en het infuus mag weg. Ik ga weer naar huis, hoera!
- Heel soms moet je in het ziekenhuis blijven slapen, er mag dan ook iemand blijven slapen zoals je mama of papa.



- Zo ik heb al mijn spullen ingepakt, dag Suzanne! Dag ziekenhuis!

**Ik ga weer naar huis!**



